

# Juliaandacht

Februari

Schooljaar 2021-2022

## Krabbel van de directie

Weet je waar ik zin in heb? Het verkleedfeest. Het lijkt een beetje op Carnaval. Ik woon vlakbij Boskoop en Montfoort, waar Carnaval uitbundig gevierd wordt. Een verkleedfeest lijkt mij een geweldig alternatief. Op donderdag 17 februari gaan wij op de JvS, in aangepaste vorm, het verkleedfeest vieren. Binnen blijven wij in de eigen groep. Buiten gaan wij met een aantal groepen tegelijk een feestje vieren. Muziek, dansen, spelletjes spelen en het fijn hebben met elkaar. Daar zijn wij wel aan toe. De oudercommissie steekt de handen uit de mouwen en helpt de feestcommissie mee om er een geweldige dag van te maken. Verder verklappen wij nog niets. Buiten zullen wij gezellige muziek draaien en wij willen een echte JvS afspeellijst maken. Alle leerlingen van de school mogen een plaatje aanvragen voor die dag. Er staat vanaf maandag 7 februari een doos op het podium. Daarin mag je een papier stoppen met jouw leukste liedje voor het verkleedfeest. Doe jij mee? Duik alvast de kast in voor een toffe outfit. Ik ben benieuwd.

Groeten,  
Saskia



## Applaus

Een applaus voor:

- Alle ouders en kinderen die thuis kwamen te zitten met corona. Het was heftig de afgelopen weken en ook nu zijn er nog een hoop besmettingen. Houd vol!
- Voor alle leerlingen die thuis aan het werk zijn en een aantal lessen online volgen. Knap gedaan!
- Voor de leerlingen op school die de meester of juf moeten delen met Teams
- Voor alle juffen en meesters die in quarantaine zaten en toch een bijdrage hebben kunnen leveren aan het onderwijs en de school
- Voor alle juffen en meesters die hybride onderwijs aan het geven zijn, want dat is een enorme klus.

Dank jullie wel allemaal! We moeten nog even door, maar wij doen dit met elkaar.

Ik loop door de gangen, loop soms even een klas in en blijf soms ook langer voor een bezoek. Laatst hoorde ik een ouder online komen. “ Juf mogen wij iets vragen, want wij snappen iets niet?” Juf geeft antwoord en legt uit. Dan hoor je de leerling online zeggen: “ Zie je wel, ik had het goed!”. Dat is toch geweldig, ouders die ook leren via het thuisonderwijs. Als kinderen vanuit huis iets niet begrijpen, dan is dat geen probleem. Het is een week, dan komen zij weer. Die vraag wordt dan opgepakt door de leerkracht en later behandeld. Geen probleem. Het gaat erom dat de leerling er ook weer even bij is en klasgenoten en de leerkrachten hoort en ziet.

### Coronamaatregelen

Tijdens de laatste persconferentie hebben wij de versoepeling gehoord en meteen toegepast. Er zijn zaken die nog niet versoepeld zijn. De ouders mogen nog niet naar binnen. Advies voor mondkapjes in de school voor leerlingen gr 6 t/m 8 en mondkapjes zijn verplicht voor iedereen van 18+. Cohorten is van belang. Daarom zullen wij t/m 4 maart nog een continuooster hanteren. Wij verwachten rond die datum een nieuwe persconferentie.

Bedankt voor jullie medewerking.

### Agenda

7-15 feb	Lever je leukste liedje in voor het verkleedfeest.
17 feb	Verkleedfeest (in aangepaste vorm)
21 t/m 25 feb	voorjaarsvakantie
4 maart	Rapport mee!
7 t/m 18 maart	Oudergesprekken

### Er is er een jarig.....

In februari zijn er weer veel kinderen jarig. Ieder kind ontvangt een leuke kaart namens alle juffen en meesters. Alvast van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie een fijne dag!

### Gehoord op de gang

*Ik loop door de gang bij groep 3. Ze werken in circuit en er is net een wissel. Een groepje leerlingen werkt op de gang aan een opdracht. Ik hoor gesmoes en daar komt de vraag: "Juf, jij bent toch de baas van de school?". Ik zeg dat het klopt. "Zie je wel!", klinkt het meteen tegen een klasgenootje. Ik leg uit dat ik het woord baas wel erg streng vind klinken. Directeur is mooi*

woord, maar juf is prima.

*“Ken je ook de directeur van Meester Kikker? Die is echt streng hoor”*

*“Ja die ken ik wel, maar eigenlijk ben ik fan van Dreus, de directeur van Mees Kees”*

*We kletsen nog wat over strenge en gekke directeuren en ik roep: “Meester Stefan, ik hoor je helemaal op de gang”. Dat klopt ook, als hij aan het voorlezen is. We lachen en wij gaan allemaal weer aan het werk. Ik loop de klapdeur door, maar hoor nog een laatste zin! “Juf....., jij bent veel aardiger hoor”*



Ps: leuke tip voor de voorjaarsvakantie. De boeken zijn geweldig en de film (meerdere Mees Kees films) fantastisch.

